



### Referat fra klubmøde den 23. april 2019

12 medlemmer mødte op til en hyggelig fotoaften som vi besluttede skulle foregå ved Slotsbryggen og bedre aften kunne vi vel næppe få til sådan en tur.

Godt humør, godmodigt drilleri og vi fik os fordelt godt på begge sider af broen



Der blev fotograferet ved Sejlforeningen Vikingen og ved Trekanten mens solen gik ned bag Sundby.

Vi fotonørkede 1½ time og selvom Leif og Jens besluttede sig for at begive sig af sted til fods (vist mest for at komme forbi Lydolph i Hollands Gård) så var der alligevel for lidt is.

Jeg var så heldig at få lov at prøve Arne's nye fine Ford Fiesta Titanium X med automatgear – tak for den oplevelse, så vi kom lidt mere omkring, der lød højlydte klager fra bagsædet hvor John og Erik manglede orientering om hvor i Nykøbing vi befandt os – men vi nåede frem – og gruppen blev forenet.

Vi sluttede aftenen af i klublokalet hvor Ove lavede kaffe til os, og den gode gamle kagedåse, som John mente stammede helt tilbage fra dengang klubben holdt til i kælderen under biblioteket – godt så, den ser heller ikke helt ny ud længere – og Susan's småkager fik "ben at gå på".

På torsdag ser vi billeder fra aftenens tur og fra Klodskov sidst vi var på tur.

Arne og Willy tager på en tur jeg ikke kan stave til, men de vil kigge på lokaliteterne til turen den 11/5 og vi aftaler endeligt afgangstidspunkt fra Kulturformidlingen – og destination.

Vi har fået en hilsen fra Tanja og hendes datter, som begge savner klubben. Hun beder mig hilse alle som kan huske hende, og hun ønskede at blive slettet fra mailinglisten, og det har jeg gjort og lovet at videregive hendes hilsen.

Håber at se mange af jer på næste torsdag, hvor vi skal se billeder fra de sidste to fototure.

/ph