



Referat fra klubmøde den 7. marts 2019

Vi var en lille sluttet kreds på 8 medlemmer til aftenens redigeringsmøde. Flere havde medbragt egne bærbare PC'er og Knud og Brian gennemgik nogle enkle redigeringsmuligheder i Photoshop – bl.a. fik vi lært, hvor let det er at "dimse" uønskede elementer væk i PS, meget lettere – og rigtig meget bedre end "spotremoval" i LR.

I PS menuen ude til venstre er der to ikoner som ligner "plastre", hvoraf den ene hedder "pletreparation" og med den i den rigtige størrelse er det nemt at fjerne uønskede elementer i baggrunden, og så lærte vi hvordan vi gemmer billedet og får det tilbage i LR med de ønskede rettelser.

Brian gav os nogle nyttige værktøjer i LR og lærte os at lave presets – arbejde med børsten – lysne øjne – arbejde med hvidbalance – og hele tiden tog vi udgangspunkt blot et enkelt billede af Knuds.

Vi blev enige om, at det vi lige fik snuset til i aften, er nok til en hel aften om kombien PS og LR og hvordan de to værktøjer understøtter hinanden, afhængigt af hvad det er for et resultat vi ønsker at skabe.

Vi har ikke flere redigeringsaftener i 1. halvår, men det er helt klart noget vi vil tage op når efteråret nærmer sig og klublokalet igen trækker.

Bestyrelsen besluttede efter mødet i sidste uge, at købe en kaffemaskine, det er nu gjort, så der mødte medlemmerne en duft af frisk kaffe, og Arne havde hjemmebag med – og Susan kager, dem gemme vi så til næste gang, da de kan holde sig i skabet.

Vi har vurderet at budgettet kan bære at klubben giver en kop kaffe hver gang.

Der er ikke indkommet indsigelser eller spørgsmål til budgettet for 2019, hvorfor vi betragter det som godkendt.

Efter grundig overvejelse vælger vi at tage det bedste fra klubbens eksisterende hjemmeside, men da det vil kræve alt for mange kræfter at få den opdateret vil det være både bedre og formentlig billigere at lave en helt ny. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen så vi kan præsentere et oplæg som vi så skal drøfte i klubben og blive enige om. Brian har tilbudt at være webmaster.

På lørdag mødes vi ved Kulturforsyningen klokken 11.00, hvorefter vi samler os i nogle biler og kører op til Aastrup Kirke, Kirkebakken 2, 4850 Stubbekøbing. Hvis nogen forventer at blive sultne eller tørstige på "rejsen" så medbringer vi selv det nødvendige "survival-kit".

Næste uge får vi besøg af Per Rasmussen, som vil fortælle om sine pressebilleder og sine naturbilleder. Per har kort før jul udgivet sin 2. fotobog som hedder "Moments" og som er fyldt med flotte natur-, dyre- og fuglebilleder – alle taget fra hans ture i havkajakken.

Per vil have lidt bøger med som kan købes signeret. Prisen i boghandlen er 399,-.

Jeg håber rigtig mange vil møde op næste torsdag. På gensyn og tak til Knud og Brian for en lærerig aften.

PH