



Referat fra klubmøde 23.1.2020

5 medlemmer fra klubben deltog i Hans Duggens bisættelse fra Klosterkirken i dag.

Hans fik en meget smuk afsked med livet, med en fantastisk tale fra Pastor Lill Arendt Hemmingsen, som virkelig formåede at komme rundt om Hans' aktiviteter, gå-på-mod og engagement lige til det sidste.

Jeg vil tro der var omkring 100 i kirken og lidt færre til det efterfølgende arrangement på Hotel Falster.

Endnu engang: Æret være Hans Duggens minde.

Vi var 9 medlemmer til aftenens møde som fik en anden dagsorden i sidste øjeblik, fordi Brian fik forfald på grund af en virus, men jeg har tilset patienten i dag for at hente nøgle til klublokalet, og kan fortælle at han er i live 😊

PH gennemgik første halvårs program, som faldt i god jord, især da idéen om et Krebsgilde når vi slutter 1. halvår af på Møn – synes jeg opfattede at Isabella kunne være supervisor på sådan et arrangement.

Billedet her er fra mit afskedsparty i Kenya i 1996 og det var godt, det skal planlægges noget mere, men det kunne være en fin afslutning på et forhåbentligt rigtigt godt 1. halvår.

PH fortalte at det så småt er ved at falde på plads med at få fordelt opgaverne – den store udfordring er stadig en afløser for Susan, og her var der som sædvanlig larmende tavshed – alle kiggede ned i bordet – men sådan var det også i gamle dage i banken, den der kiggede op først når en kunde kom ind, tabte.

Vi startede med at se nogle lækre print som Mogens K havde med – et spændende billede fra en blomsterbutik i Paris med god kontrast og lækre stængler. En serie fra Paris fra et marked, hvor alle 3 billeder fortæller flere historier, og endelig en række smukke landskaber.



Herefter så vi et smukt slideshow fra Susan's hånd, med pivskarpe billeder fra hendes have blomsterhav, som belønnes med masser af insekter.

Willy medbragte et slideshow fra Knudshoved Odde, og ligesom Susan's var det ledsaget af skøn afslappende musik, og som viste områdets mangfoldighed i både vand, sten, beplantning og en masse køer.

Knud har været på Kjøvenhavnertur og viste flotte spejlinger fra nogle af byens nye bygninger, streetfotos og meget andet i forskellige redigeringer.

Herefter var vi en tur Syd for Valby bakke, men en række billeder fra lokalområdet.

Tom havde været på natfotografering med Ove og viste en række billeder, som han udtrykte: "Hevet lige ud af kameraet" Dem talte vi en del om 😊 Spændende skud fra Præstø Kirke.



PH rundede af med lidt S/H billeder, som han havde glemt allerede var blevet vist sidste torsdag (hvor han så ikke var der) – ikke at det skal være en undskyldning. Så der var ikke meget nyt under solen der.

Vi talte om vores portrætaften hos Co-Print hvor Flemming har tilbudt at printe billeder i A3 og 8 50 x 70.

Filerne skal afleveres på klubaftenen 6/2 som PDF'er i de rigtige mål. Se referat fra 16/1.

Tak for en hyggelig aften. Vi ses på torsdag.

/ph