



## Referat fra "10 i det fri" 30. april

Vejrudsigten var noget dystert, regnen væltede ned i flere omgange – men gang på gang klarede det op. Nogle af de 10 meldte afbud, men endte med tilbud, så vi var alligevel "10 – eller måske kun 9 i det fri".

Vi mødtes på P-pladsen ved Føtex og første stop var under Frederik d. IX's bro på Lolland-siden. Men allerede på vej ud til broen var de første motiver klar



Så kom vi ned under broen



Og der blev fotograferet. Nogen gik til den ene side andre til den anden



Lissi – dejligt at have dig med på tur igen – forsøgte sig også med de lave skud.



Efter en lille times tid her, begav vi os til lystbådehavnen i Sundby – hvor der var gode muligheder for at skyde på Nykøbings skyline i det fine aftenlys

Andre fandt små detaljer



Som også måtte foreviges med mobilen for straks at blive videresendt.

Nykøbings vartegn Vandtårnet knejsede så smukt i den tidlige aftensol – og kunne skydes direkte eller med diverse vegetationer som sløret forgrund.



Der blev skudt højt og lavt – her er Tom gået i knæ for få det helt rigtige skud – hvordan HAN kom op igen, melder historien ikke noget om.



Det med de to meter – hmm, og jeg HAVDE sagt vi ikke måtte kysse....

OK – en 400 mm kan snyde med proportioner og afstand.



Efter vi havde forladt "under broen" rykkede lystfiskerne ind, gad vide om deres fangst var lige så god som vores.

Nogle af vore medlemmer stod på hovedet for at få det helt rigtige skud.



Tak for endnu en skøn tur i det fri, hvor vejret på trods af de dystre udsigter viste sig fra sin absolut bedste side.



Og til sidst svømmede svanen væk i solnedgangen og synes også at nu var det godt for i dag.

På gensyn næste torsdag ved Lyttesholm.

/ph

Andre skød op i luften



Og ned i vandet, hvor Lissi fik svanen til at gøre de mærkeligste ting

